

Van Broek tot Boek

In het najaar van 2014 zijn deze 10 boeken handgemaakt door bewoners en vrijwilligers van ons Woonzorgcentrum de Schans.

Stap voor stap zijn ze begeleid door het ambachtelijke team van Van Broek tot Boek.

Onze missie

Wij geloven dat we ouderen in de wijk actief kunnen betrekken bij de samenleving door ze kunstzinnige interculturele ontmoetingen aan te bieden. Voor de deelnemers aan het project "van Broek tot Boek" leidt een oud gedragen kledingstuk tot een boek vol herinneringen.

Het project is gebaseerd op taal en herinneringen. De soms diepliggende herinneringen komen vanuit het kledingstuk tot leven, waarbij een deel verwerkt wordt in gedichten, een deel in illustraties en een deel met de vezels van de stof mee zullen gaan naar de pulp en het papier. We gebruiken verschillende ambachten om het boek van A tot Z fysiek vorm te geven (schrijven, papier maken, drukken en boekbinden). En door de ambachtelijke handelingen worden steeds meer herinneringen opgeroepen en ontstaat stof tot schrijven en vertellen aan elkaar en aan de omgeving.

Wie zijn Wij?

Wij zijn Carla & Marieke en wij hebben een unieke combinatie om te werken met groepen; van kinderen tot ouderen. Wij zijn actieve creatieve sociale ondernemers en werken vanuit passie en betrokkenheid bij de stad. Zo hebben wij ook elkaar gevonden.

Ieder boek is een origineel, authentiek document van nu. Het najaar 2014.

Een boek met zoveel waarde, iedere vezel is bewerkt en zelf vervaardigd. In ieder papiertje zit een verhaal, wanneer de herinnering daaraan te kort schiet is het toch tastbaar in het papier en als papier aanwezig. Voor eeuwig...



Carla Scheepe-Belksma, taaldrukker
Marieke de Hoop, papiermaker

www.vanbroektotboek.nl