

Van Broek tot Boek

ODE aan Charlois

Beleef je wat met sport of spel?
In Charlois boek daar komt het wel!

Help mee om het BiebBoek
"Ode aan Charlois"
te maken

Wie:

Voor kinderen uit Charlois uit groep 5 t/m 8

Wat:

De ene keer schrijven we gedichten of verhalen,
een andere keer maken we papier of stempels

Waar:

Bibliotheek Charlois, Clemensstraat 111

Wanneer:

In februari en maart elke woensdagmiddag om 13:15u

Waarom:

Omdat een boek maken heel erg gaaf is!
En al helemaal als je dat samen doet!

begeleid door Marieke de Hoop, papiernmaker, Carla Scheepe-Belksma, taaldrukker.

